

1. april 1974.

Kære Finn og Jytte!

I første omgang er det mest til dig, Finn. - Det er angående bilen. Du må tilgive mig, jeg er så vægelsindet med hensyn til at bestemme mig, men det er så svært, når Leif slet, slet ikke vil hjælpe mig med lidt råd og dåd på nogen måde. Jeg prøvede at tale med ham om det, efter vi to havde talt sammen, men der var ingen kommentarer, så nu bestemmer jeg selv. Jeg ved godt, Leif synes, jeg skal købe en ny og måske større, men hvad skal jeg give alle de penge for en ny og større, hvis jeg kan få en god brugt, som du skaffede mig sidst. Måske synes både du og Leif, det er fjollet med den FDM test, men nu tager jeg den altså alligevel, så må I tænke, hvad I vil. Ja, undskyld, hvis jeg lyder lidt bitter, men det er jeg faktisk også. IKKE PÅ DIG. Tværtimod er jeg lykkelig for, du vil sludre med mig og hjælpe mig.

Jeg bliver lidt hånet for, jeg snakkede så længe både med dig og Bente, men jeg kan altså godt lide at tale om tingene og ikke forhaste mig, når det trods alt er et stort køb, det drejer sig om. Samtalen med Bente var selvfølgelig mere "pigensnak", men det trænger man også til engang imellem, og det var så længe siden, jeg havde talt med hende.

Nu er Leif rejst til Sverige i 3 dage. Jeg håber, han får det rart, og har det bedre - om ikke andet får han i hvert fald noget sprut, det anvender de i meget store mængder, der hvor han skal, så er alt mit besvær ødelagt - og hans lever endnu mere.

Jeg synes snart ikke, jeg kan have flere problemer alene. Nu er der også noget med Susanne og Thorleif - Susanne har været meget sød at tale med, men hun kommer til mig med det hele, og det er så svært, fordi jeg ikke kan få råd og vejledning af Leif. Nok om det, I har nok i jeres - UNDSKYLD. Misforstå ikke, jeg er LYKKELIG for, Susanne vil vise mig den tillid, men når det trods alt er Leif's pige, ville jeg gerne have lidt råd og vejledning også der.

Blot disse par ord i dag, jeg skal til byggemøde om 10 min., men følte trang til lige at skrive disse ting. Er spændt på, hvornår det lykkes at finde en fin og god vogn til mig!

Håber alt står vel til hos jer.

Mange hjertelige hilsener og
tanker fra



4. april 1974.

Kære Tim!

Vedlagt FDM-rapporten - hvad siger du så ??? Jeg siger "find
nærligst en god afløser". FDM sagde, at ville jeg have den i
den stand igen (mye død, bobling m. m.) ville det koste mig
mellan kr. 1.500,- og kr. 2.000,00 - og så var det risiko
for, at jeg om 1/2-1 år var nødt til at afse mere p. gr. af den
meget neddarmelse. Den er ved bare visse steder, som du
også vil kunne se på rapporten. Det er meget "sjovt", for
FDM og SMG er kommet til næsten samme resultat.

Jeg ringede til det arbejde i går, da jeg var kommet hjem,
men chef sagde, de ikke kan mere og heller ikke var hjemme
for sent om aftenen. Nu har jeg taget en fotokopi, så kan
vi gå tales ned pr. telefon med lejlighed.

Desværre har jeg ingen penge fri til udbetalingen lige nu, så
jeg kan ikke lade dig see at finde en hurtigst muligt.

Mærke et chancen for at finde den helt rigtige til
også strø, når du har lidt tid til det. Jeg er meget spændt
på resultatet. - Og så hvad du end vil gøre i lykke efter
denne rapport!

Hvordan har 3 det ellers? Jeg håber, 3 stadig er sluppet fri
for den denne influenza - den tager hårdt på kræfterne, kan du ha.

Du må hilse Lykke mange, mange gange. Jeg ville ønske, at hæde
kild nemmere, for jeg tror aldrig, jeg har følt mig så usam og
uslygt som i denne tid. Jeg kan inde tage mig sammen til -
og høj som jeg ikke meget. - Jeg ved godt, jeg havde kunne be-
skæftige mig selv, men det kan jeg altså ikke lige p.d. Et så
fjærdet nedløs. Begynder på noget, holder op igen o.s.v.
Ikke mere nu. Held & lykke med livet!!

Mange hjertelige hilsener til jer alle 3
fra Lykke

DANMARK

70

Det rigtige er at...
STATSTELEFONER
på festbløkket



Hr. Finn Ottosen og frue
Egeskov
5772 Kværndrup
Fyn.

F. Barse, Bystævnet 6, Jyllinge, 4000 Roskilde.



39,4
 38,3
 37,5
 38,4

Kage
 Kik
 Kage
 Kage

K
 Kage
 Kage
 Kage